

reizen

Italiaanse flair in de bergen van Zuid-Tirol

Wie vanuit Oostenrijk via de Brennerpas Italië in rijdt, moet vooral ook een stop maken in Trento. Wees gewaarschuwd: grote kans dat je hier niet meer weg wilt. De stad met de vele fresco's verrast.

tekst & foto's Louël de Jong

CAFFÈ ITALIA

CAFFÈ ITALIA

De Piazza Duomo,
in het oude centrum
van Trento



1 TRENTO Overall fresco's

In Trento is zelfs de supermarkt gehuisvest in een voormalig palazzo. Het oude centrum van de Noord-Italiaanse stad is een rijke mix van 16de-eeuwse huizen, palazzo's, torens en binnenplaatsen (bekijk vooral ook die aan Piazza Mario Pasi, ingang naast de apotheek). Op het Piazza Duomo glinstert de Neptunusfontein, in de kathedraal vond ooit de beroemde Concilie van Trente plaats. 'De stad van de vele fresco's' wordt Trento ook wel genoemd.

Gids Sabrina de Prà wijst naar een gevel waar onlangs tijdens restauratiewerkzaamheden nieuwe muurschilderingen tevoorschijn kwamen. Meteen wijst ze naar de berg erachter: "Dat is Monte Bondone. Iedereen die hier woont leert dáár skiën".

Waar je ook loopt in de stad, de bergen zijn hier altijd zichtbaar. Dat geeft Trento een bijzonder karakter: typisch Italiaans, met alpiene trekjes. Kijk vooral ook onder je voeten: de stoepen zijn betegeld met roze en crèmekleurig marmer uit de omliggende bergen; in het natuursteen zijn soms mooie fossielen zichtbaar.

Het kasteel van Buonconsiglio

2 CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO Het pronkstuk van de stad

Probeer in de kapel van Castello del Buonconsiglio de geheime opening maar eens te vinden in het plafond. Geen makkie, die zit verscholen tussen barokke fresco's en ornamenten. En dat was precies de bedoeling. Dankzij dit gat kon de machtige prins-bisschop vanuit zijn woning erboven meeluisteren met de biecht van zijn onderdanen, zo wist hij wat er speelde.

Het imposante kasteel ligt iets hoger in de stad; van de 13de tot eind 18de eeuw was dit de thuisbasis van de prins-bisschoppen van Trento – destijds een zelfstandig prinsbisdom. Het duurde wat jaren voordat het complex klaar was, dus wandel je hier door verschillende stijlperiodes. De zuilenrijen, loggia's, schilderingen, fresco's en houten beelden zijn indrukwekkend, net als de collectie traditionele tegelkachels. buonconsiglio.it/en

CONCILIO DI TRENTO (1545-1563)

De stad is beroemd om de 16de-eeuwse Concilie van Trente. In zittingsperiodes verspreid over maar liefst achttien jaar, zocht de katholieke kerk een antwoord op Luther en de Reformatie. Uiteindelijk leverde dit betekenisvolle hervormingen (Contra-reformatie) op van het katholieke geloof.

'Klaar voor een douche?' jubelt gids Maurizio



Natuurhistorisch museum Muse



3 MUSEUM MUSE Waar Michelin banden maakte

Aan de andere kant van het centrum bevindt zich nog een trekpleister: natuurhistorisch museum Muse. Lange tijd was dit deel van Trento ontoegankelijk voor veel inwoners. De Michelin-fabriek stond hier, alleen mensen die er werkten kwamen voorbij de poorten. Maar de bandenproducent verplaatste zijn fabriek naar Frankrijk, zo werd op deze plek tien jaar geleden dit museum geopend. Met eraan een kas, park, appartementen en een universiteitsbibliotheek – een nieuw stadsdeel, ontworpen door architect Renzo Piano, bekend van onder andere Centre Pompidou in Parijs en museum Nemo in Amsterdam.

"Dit is een gebouw met veel glas. Het idee: kennis moet transparant zijn en gedeeld worden. Maar ook openheid naar de omgeving was belangrijk", zegt Antonia Caola van het museum, tevens onderzoeksinstituut. Zes verdiepingen zijn gewijd aan natuur, bergen, technologie en duurzaamheid. Met gemak breng je hier een dag door tussen dinosaurussen, de vroege mens, zoogdieren en alpenplanten. De nagebootste gletsjer is van echt ijs en zo is bijna alles aanraakbaar. muse.it

4 ORRIDO DI PONTE ALTO Achter de bulderende waterval langs

Terwijl we de wenteltrap in de kloof afdalen, horen we al het geraas van de waterval. Vandaag stroomt er meer water door de canyon dan normaal vanwege de vele regen en het smeltwater dit voorjaar. "Klaar voor een douche?", jubelt gids Maurizio Ferneti. Dan lopen we achter de bulderende waterval langs, in regenjasen, en kunnen we elkaar alleen nog schreeuwend verstaan. Vandaar dat Ferneti op het pad hiernaartoe al de tijd nam het verhaal rond deze spectaculaire kloof te vertellen. "In 1537 was dit een van de eerste engineeringprojecten in de Alpen. We staan eigenlijk op een onmogelijke plek, maar slimme en moedige mensen kregen het voor elkaar." Om overstromingen in Trento te voorkomen werden twee watervallen gecreëerd, door muren te bouwen in de diepe kloof. Nog altijd is Ferneti onder de indruk: "Door de seizoenen en het zonlicht is de kloof elke dag, elk uur anders."

De kloof van Ponte Alto

LA GNOCCATA

Toe aan een versnapering na je bezoek aan de kloof? Drink of eet iets in het authentieke restaurant La Gnoccata naast de entree (Via Ponte Alto 125, Trento).

ZUID-TIROL

Trento is de hoofdstad van de Noord-Italiaanse regio Trentino-Alto Adige (Zuid-Tirol), een gebied dat bekendstaat om bergen (met in het noorden de Dolomieten), meren en wijngaarden. Informatie, ook over wandelen en fietsen rond de stad: visittrentino.info

5 AGRITUR LE MANDRE Het boerenleven

Aan de keukentafel vertelt Samantha Casagrande het verhaal van haar vader Marco. Terwijl anderen naar de vallei trokken om in Trento te werken, bleef hij als jongeman op de berg. Op een rots op deze plek, op het Pinè Plateau in Bedollo, mijmerde hij over een boerderij hier, met een geweldig uitzicht op twee meren en de beboste bergen rondom. Hij had wat koeien, maar de grond was niet te koop. Na achttien jaar kwam zijn droom alsnog uit. "Die droom was deze boerderij, maar óók om mensen het boerenleven te laten zien. En de schoonheid en het belang ervan."

Agritur Le Mandre (1250 m) is een familiebedrijf met zo'n 20 koeien en 55 schapen. Zelfgemaakte kazen worden verkocht in de kleine boerderijwinkel, er is een restaurant met terras. agriturismotrentino.com/en/agritur-le-mandre/59-262/

TIPS

Slapen
Maso Miri: agriturismo buiten Trento, tussen wijngaarden en fruitbomen. masomiri.it

Eten
Osteria Il Cappello: eten uit de regio. osteriacappello.it

Uitkijkpunt
Terrazza panoramica Busa degli orsi, in Sardagna.